



Levensverhalen schrijven

Elk mensenleven is een boeiend verhaal. Een verhaal van hoop, dromen, teleurstellingen, liefde, breuken, verlies en verlangen. Wanneer een leven ten einde komt, leeft bij nabestaanden heel vaak de behoefte, dat verhaal letterlijk en figuurlijk zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Met behulp van foto's en ander materiaal worden herinneringen gereconstrueerd en worden soms 'blinde vlekken' alsnog ingevuld. Bijvoorbeeld daar waar een vondst op de rommelzolder licht werpt op altijd verzwegen oorlogservaringen.

Steeds vaker onderkennen mensen de behoefte bij zichzelf, al bij leven hun eigen levensverhaal te schrijven. Voor de kinderen, voor de kleinkinderen, voor later, als ik er niet meer ben... Niet iedereen is echter even vaardig met de pen en soms helpt het, wanneer een ander de vele gegevens en herinneringen ordent en op schrift stelt.

Ik heb ruime ervaring als publicist en interviewer en ben graag bereid, in goed overleg te komen tot een geschreven eindproduct, bijvoorbeeld naar aanleiding van een aantal interviews.

Wanneer u liever zelf uw verhaal schrijft, maar wel graag een kritische blik op grammatica en stijlfouten wenst, kunt u ook bij mij terecht.

Kosten: Voor mijn werkzaamheden reken ik 50 euro per dagdeel. Daarnaast vraag ik een reiskostenvergoeding voor auto (standaard kilometervergoeding) of trein (op basis van 2^e klas met kortingskaart), een en ander afhankelijk van de bereikbaarheid met openbaar vervoer.